

Er is Hoop

EEN WEEKBLAD VOOR BIJBELSTUDIE

1e Jaargang no. 7: 08 april 2018

Email: eccllesia-suriname@hotmail.com – Website: www.eccllesia-suriname.com

De Natuur van God

E. Wat betekent het dat de mens naar het beeld van God geschapen is. Als God geen lichaam heeft wat houdt dat dan in? Er zijn mensen die naar

1 Thessalonicenzen 5:23 verwijzen. *"En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus"*

Zij leren dat onze geest, ziel en lichaam naar het beeld van God zijn, hoe kan dat als God geen lichaam heeft, Hij is Geest. "En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft" "En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds" Kolossensen 3:10; Efeze 4:23

Omdat God Geest is, Zijn karakter is geestelijk gaat het niet zozeer om het lichaam, door de val van Adam is de zonde naar de wereld gekomen, en de zonde heeft in eerste instantie onze geest aangetast, van verlichte mensen, onze verstand is verduisterd, en dat heeft een direct gevolg op onze ziel en lichaam. Vanaf dat moment ging ons lichaam dingen doen die God niet wilde, of gedaan zou hebben, dat zijn

Ik ben die Ik ben

Jeremia 23:6 De Heere onze Gerechtigheid *"In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israel zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID"*

Ezechiël 48:35 De Heere is aldaar *"Rondom achttien duizend; en de naam der stad zal van [dien] dag af zijn De HEERE Is ALDAAR"*

Er zijn nog meer Schriften, maar wij weten nu wie God is! Ik ben wie Ik ben, maar door het lezen van het Woord kan de persoon God leren kennen. Daarom kunt u nooit als u b.v. verkoper bent en u verkoopt snoep, kunt u nooit mensen overtuigen dat u lekker snoep heeft als u hen niet laat proeven. Als een persoon verlangt de God van de Bijbel te leren kennen en bereid is zichzelf als een zondig mens te erkennen en Christus als zijn persoonlijke Verlosser aanneemt dan, via het bestuderen van het Woord zal hij de God van de Bijbel leren kennen.

de werkingen van het vlees. Maar op het moment dat wij Christus hebben aangenomen worden wij vernieuwd door Gods Geest in onze geest, en langzaam aan komen wij met ons verstand bij de Goddelijke kennis zoals het was in het begin. Wij leren ook steeds om in de Geest te wandelen. En langzaam aan groeien wij naar het beeld van God. Maar het is omdat God Geest is, het is niet in de ziel of in het vlees, het is vooral de geestelijke mens die aangetast was. En God is Geest en daarom lezen wij in Romeinen 8:15...

"Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreeze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader"

Dus als wij lezen dat de mens is geschapen naar het beeld van God bedoelen wij dat hij toen geestelijk met God wandelde, maar sinds de zonde is gekomen is zijn verstand verduisterd. 1 Korinthe 11:7

"Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans"

De man is het beeld en de heerlijkheid Gods, en het is heel belangrijk in deze tijd waarin de feministische beweging er is die probeert te leren dat God ook

een vrouw kan zijn, of God is onzijdig: niet mannelijk, niet vrouwelijk. God is Geest, wij lezen de verklaring dat niemand God heeft gezien, dus nu moeten wij teruggaan naar het Oude Testament, en ons zelf afvragen: als het waar is dat niemand God heeft gezien, welke God hebben de Oud Testamentische mensen dan wel gezien, want we lezen verschillende malen in het Oude Testament dat iemand God heeft gezien.

"En zij zagen den God van Israel, en onder Zijn voeten als een werk van saffierstenen, en als de gestaltenis des hemels in Zijn klaarheid"

"Toen zeide hij: Toon mij nu Uw heerlijkheid! Doch Hij zeide: Ik zal al Mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan, en zal den Naam des HEEREN uitroepen voor uw aangezicht; maar Ik zal genadig zijn, wien Ik zal genadig zijn, en Ik zal Mij ontfermen, over wien Ik Mij ontfermen zal. Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen mens zien, en leven. De HEERE zeide verder: Zie, er is een plaats bij Mij; daar zult gij u op de steenrots stellen. En het zal geschieden, wanneer Mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal Ik u in een kloof der steenrots zetten; en Ik zal u met Mijn hand overdekken, totdat Ik zal voorbijgegaan zijn. En wanneer Ik Mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij Mijn achterste delen zien; maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden.

"Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft [Hem] [ons] verklaard"

Exodus 24:10 ; 33:18-23 Johannes 1:18

en er zijn nog verschillende teksten hierover, Mozes heeft verschillende keren de werkingen van God gezien, hij kon zien wat God heeft gedaan.

F. Het karakter van God, het is een krachtige waarheid dat nu via de Bijbel een zondig mens die hier op straat loopt God kan leren kennen, God is niet daarboven ver weg van de mensen, God, Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, Die aan de rechterhand van de Vader zit, heeft ook op deze aarde geleefd, het is juist via de Zoon dat wij nu in staat zijn de levende God te kennen. En dat is een belangrijke

boodschap voor een wereld die steeds meer van God afdwaalt.

Exodus 3:14 Wie is God? "En God zeide tot Mozes: Ik ZAL ZIJN,, Die Ik ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israels zeggen: Ik ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!"

het antwoord is: Ik ben wie Ik ben. Wij kennen God niet behalve als wij de Schriften lezen, wie is God, wat is Zijn naam? Is het Jehovah, Jahwe, Hij is wie Hij is. Maar als wij de Bijbel doornemen gaan wij Ik ben wie Ik ben leren kennen, het is alsof u ergens binnenkomt en misschien bent u een bekend figuur en mensen zeggen: jij bent zo..., maar u bent in feite koning die zijn identiteit, naam wil verbergen, u bent een grote ster die een dag gewoon onder de mensen wil komen zonder dat iemand weet wie u bent. U bent wie u bent maar het is door de daden dat uw grootheid bekend wordt, niet door uw naam maar door uw daden, zo is het ook met God: Ik ben wie Ik ben, maar let op Zijn daden.

Genesis 22:13,14 De Heere zal het voorzien. "Is het gewisselijk verscheurd, dat hij het brenge tot getuige, zo zal hij het verscheurde niet wedergeven. En wanneer iemand van zijn naaste wat begeert, en het wordt beschadigd, of het sterft; zijn heer daar niet bij zijnde, zal hij het volkomen wedergeven"

Exodus 15:26 De Heere uw Heelmeester. "En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!"

Israel heeft God niet gezien, maar Hij heeft Zich in de Engel van God geopenbaart, zij kenden Zijn karakter.

Richteren 6:24 De Heere is Vrede "Toen bouwde Gideon aldaar den HEERE een altaar, en noemde het: De HEERE is vrede! het is nog tot op dezen dag in Ofra der Abi-ezrieten"