

Er is Hoop

EEN WEEKBLAD VOOR BIJBELSTUDIE

1e Jaargang no. 3: 4 maart 2018

Email: eccllesia-suriname@hotmail.com – Website: www.eccllesia-suriname.com

Nieuwe Testament

(27 boeken)

De Evangelien:

De vier boeken, die bekend staan als de Evangelien geven een verslag van de geboorte, het leven, de bediening, het onderwijs, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Er is een verschil in benadering bij elk boek.

Mattheüs: benadrukt Jezus Christus als Koning en was rechtstreeks gericht tot de Joden.

Markus: benadrukt Jezus als dienaar van God en was speciaal bedoeld voor de Romeinen.

Lukas: brengt Jezus als 'de Zoon des mensen', de Volmaakte Mens en Redder van onvolmaakte mensen.

Johannes: brengt Jezus als Zoon van God.

Geschiedkundig boek:

Handelingen: Het enige Nieuw Testamentische historische verslag over de vroege groei van het Christendom van de hemelvaart tot aan de gevangenschap van Paulus in Rome. Het boek beslaat een tijdsbestek van ongeveer 33 jaar en benadrukt het werk van de Heilige Geest door de apostelen. Een periode waarin God zich machtig heeft gemanifesteerd.

De Bijbel

Inleiding

De Brieven

De brieven van Paulus werden geschreven voor alle gelovigen. Hun doel is om hen te leiden in het leven en helpen te doen wat Jezus bevolen heeft. Rom. 12 is een goed voorbeeld van het onderwijs in de brieven. Zoek dit hoofdstuk op in je Bijbel en lees het.

Profetie:

Openbaring is het enige profetische boek in het Nieuwe Testament. Het vertelt over de laatste overwinning van Jezus en Zijn volk. Het boek heeft als doel je te bemoedigen te blijven leven als Christen, zoals God het bedoelt, tot aan het einde van de tijden. De boodschap staat samengevat in Openb. 2:10.

Het Woord van God

Brieven:

Romeinen: Een presentatie van het Evangelie, met de nadruk op redding door geloof alleen.

1Corinthiërs: Geschreven om fouten in het Christelijke gedrag in de plaatselijke kerk te corrigeren.

2Corinthiërs: Heeft het over de echte bediening van het Evangelie, rentmeesterschap en de postolische autoriteit van Paulus.

Galaten: Handelt over de fout van het mengen van de wet met geloof. Het thema is rechtvaardiging door geloof alleen.

Efeze: Bemoedigt gelovigen ten aanzien van hun positie in Christus.

Fillipenzen: Legt nadruk op de blijdschap in Christelijke eenheid.

Colossenzen: Gaat over het 'Gnosticisme' een valse leer die ontkent dat Jezus de Zoon van God en de Zoon des mensen is. Het boek benadrukt ook Jezus als Hoofd van de Kerk.

1Thessalonicenzen: Raad voor het Christelijke leven en nadruk op de terugkeer van Jezus.

2Thessalonicenzen: Meer instructies over de terugkomst van de Heer en hoe kennis hiervan invloed zou moeten hebben op het dagelijkse leven.

1Timotheüs: Benadrukt de juiste leer, geordende kerkleiding en principes om de kerk te leiden in de jaren die komen.

2Timotheüs: Beschrijft de echte dienaar van Jezus Christus. Het boek waarschuwt ook voor geestelijke afval, die al begonnen is. Het presenteert Gods Woord als de remedie om alle fouten recht te zetten.

Titus: De brief van Paulus aan een jonge geestelijke met de naam Titus, die God dient op Kreta. Nadruk ligt op de leer en Goddelijk leven.

Filemon: Paulus voorbede voor een weggelopen slaaf van een rijke Christen uit Colosse. Het is een beeld van de voorbede van Jezus in het belang van de gelovigen, die ooit slaven waren van de zonde.

Hebreeën: Legt uit waarom het Christendom boven Judaïsme staat. Dit boek presenteert Jezus als de Grote Hogepriester en als Middelaar tussen God en mens.

Jakobus: Onderwijst dat echt geloof bewezen wordt door de werken, hoewel redding alleen door geloof mogelijk is.

1Petrus: Een brief vol troost en bemoediging voor gelovigen, speciaal voor het die te leiden hebben van geestelijke aanvallen van buiten de kerk, door ongelovigen.

2Petrus: Een waarschuwing tegen geestelijke aanvallen van binnen uit. Bijvoorbeeld van een valse leraar die de kerk al binnen is geslopen.

1Johannes: Geschreven om Gnosticisme aan te vallen. Het Gnosticisme ontkent dat Christus de Zoon van God is en de Zoon des mensen, Het boek legt nadruk op gemeenschap en liefde onder de gelovigen en verzekert echte gelovigen van eeuwig leven.

2Johannes: Waarschuwt tegen elk compromis met leerstellige fouten en benadrukt dat de waarheid bewaakt moet worden in liefde.

3Johannes: Waarschuwt tegen de zonde van het weigeren van het hebben van gemeenschap met hen die echte gelovigen zijn.

Judas: Nog een waarschuwing tegen afvalligheid en valse leer. Het thema is vergelijkbaar met dat van 2Petrus.

Profetisch boek:

Openbaring: Dit profetisch boek vertelt over de laatste gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. Het gaat over dingen die waren, zijn en die er zullen zijn in het toekomstplan van God (Openb. 4:22).

Succesvol Bijbel lezen

Je leert in dit gedeelte veel over het begrijpen en interpreteren van de Bijbel. Je leert ook verschillende creatieve Bijbelstudiemethoden. Maar de eerste stap om de Bijbel te kunnen begrijpen is: beginnen de Bijbel te lezen. Om je hierin te helpen hebben we verschillende soorten leesroosters samengesteld. Er is een rooster voor hen die nog maar net begonnen zijn met de studie van Gods Woord, maar er is er ook eentje voor hen die daarin al verder gevorderd zijn. Maar eerst geven we vier adviezen voor succesvol Bijbel lezen:

1. Lees dagelijks:

Ps.1:2: *Maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.*

God maakte je lichaam zo, dat je dagelijks moet eten om gezond te blijven.

Op dezelfde wijze moet je geest dagelijks het voedsel van het Woord van God krijgen om ervoor te zorgen dat je geestelijk gezond blijft.

Math. 4:4: *Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.*

2. Lees selectief:

Begin 'de melk' van het Woord te lezen. Dit zijn de eenvoudige waarheden uit Gods Woord:

1Petr. 2:2: *en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid.*

Later zul je geestelijk meer volwassen zijn, waardoor je het 'vaste voedsel' van het Woord van God tot je kunt nemen. Dit betekent dat je het meer ingewikkelde onderwijs uit de Bijbel kunt begrijpen.

Hebr. 5:13-14: *Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.*