

Er is Hoop

EEN WEEKBLAD VOOR BIJBELSTUDIE

1e Jaargang no. 2: februari 2018

Email: eccllesia-suriname@hotmail.com – Website: www.eccllesia-suriname.com

Het Oude Testament

Oud Testamentische boeken
(39 boeken)

Wetboeken:

Genesis: Verslag van het begin van het universum, de mens, de sabbat, huwelijk, zonde, offers, aanbidding, volkeren en besturen. Sleutelfiguren van God, zoals Abraham, Izaäk, Jakob en Jozef komen aan de orde.

Exodus: Details over hoe Israël een volk werd en Mozes haar leider. Israël werd bevrijd uit de slavernij in Egypte en reist naar de berg Sinaï, waar zij Gods wet ontvangt.

Leviticus: Dit boek was een handleiding voor aanbidding voor Israël. Het voorzigt in instructies voor de religieuze leiders en legde uit hoe zondige mensen konden naderen tot een rechtvaardige God. Het verwijst naar de komst van Jezus Christus als het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt.

Numeri: Verslag van de 40 jaar durende omzwervingen van Israël in de woestijn ten gevolge van ongehoorzaamheid aan God. De titel van het boek verwijst naar twee volkstellingen die plaats vonden tijdens deze lange reis

Deuteronomium: Beschrijving van de laatste dagen van Mozes en herhaling van de wet die gegeven werd in Exodus en Leviticus.

De Bijbel

Inleiding

In het vorige hoofdstuk heb je gehoord dat de Bijbel het geschreven Woord van God is. Je leerde dat de Bijbel ingedeeld is in het Nieuwe en het Oude Testament. Je leerde de indeling van het Oude Testament in: *wet, geschiedenis, poëzie en profetie*. Ook leerde je dat het Nieuwe Testament ingedeeld kan worden in: *Evangeliën, geschiedenis, brieven en profetie*.

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van elk van de 39 boeken van het Oude Testament.

De Bijbel

Gods geschreven Woord
(66 boeken)

Oude Testament: (39 boeken)

Nieuwe Testament: (27 boeken)

Het Woord van God

Geschiedkundige boeken:

Jozua: Details over hoe Jozua, de opvolger van Mozes, het volk Israël het beloofde land inleidde. Het geeft een verslag van de militaire acties en de verdeling van het land onder het volk.

Richteren: Na de dood van Jozua keerde Israël zich van God af. Dit boek is het droevige verhaal van hun herhaaldelijke zonden en de oordelen van God die daarop volgden, met als doel hen te bevrijden van de vijand.

Ruth: Het verhaal van een heidense vrouw uit Moab, Ruth, die ervoor koos de God van Israël te dienen. Zij werd de overgrootmoeder van koning David.

1Samuël: In dit boek draait het om drie personen: Samuël de laatste richter van Israël, die ook profeet was; Saul, de eerste koning van Israël en David, die Saul opvolgde als koning.

2Samuël: De glorierijke 40 jaar durende regering van David over Israël

1Koningen: De regering van koning Salomo en van de koningen die heersten over het verdeelde koninkrijk, tot Achab in het noorden en Josafat in het zuiden.

2Koningen: Het laatste verval van Israël en Juda. Gods volk viel diep

in zonden.

1Kronieken: De regering van David en de voorbereidingen op de bouw van de tempel. De tijd die het boek beschrijft is dezelfde als die beschreven wordt in 2Samuël.

2Kronieken: Dit boek beschrijft de geschiedenis van Israël vanaf de regering van Salomo. Het richt zich vooral op het zuidelijke rijk en eindigt met het bevel van Kores dat toestaat dat het volk vanuit Babylon terug mag gaan naar Jeruzalem.

Ezra: Gedetailleerd verslag van de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap.

Nehemia: Herbouw van de muren van Jeruzalem onder leiding van Nehemia. Dit vond ongeveer 14 jaar na de terugkeer, van Ezra met het volk, plaats.

Esther: Gods bevrijding van de Joden door Esther en Mordechai.

Dichterlijke boeken:

Job: Het verhaal van Job, die rond de tijd van Abraham leefde. Het thema is de vraag waarom rechtvaardige mensen lijden.

Psalmen: Gebeds-, lofprijzings- en aanbiddingsboek van de Bijbel.

Spreuken: Goddelijke wijsheid voor de praktische problemen van elke dag.

Prediker: Een discussie over de nutteleloosheid van een leven zonder God.

Hooglied: De romance tussen Salomo en zijn Sulamitische bruid. Het boek is een beeld van Gods liefde voor Israël en van Christus' liefde voor de Kerk.

Profetische boeken:

Er werden meerdere van deze boeken geschreven in de tijd dat Israël verscheurd was in twee rijken: Israël en Juda.

Jesaja: Waarschuwing voor het komende oordeel van God over Juda ten gevolge van hun zonden.

Jeremia: Geschreven tijdens verder verval en de val van Juda. Voorspelt het komende oordeel en dringt aan op overgave aan Nebukadnezar.

Klaagliederen: Klacht van Jeremia (uitdrukking van verdriet) over de vernietiging van Jeruzalem door Babylon.

Ezechiël: Waarschuwt eerst voor de aanstaande val van Jeruzalem en kondigt daarna haar herstel aan.

Daniël: De profeet Daniël werd gevangen genomen tijdens het vroege beleg van Juda en weggevoerd naar Babylon. Dit boek geeft historisch en profetisch onderwijs, dat belangrijk is om Bijbelse profetie te begrijpen.

Hosea: De trouweloosheid van Israël, hun straf en herstel door God.

Joël: Vertelt over de plagen die aan het toekomstige oordeel voorafgaan.

Amos: Tijdens een periode van materiële voorspoed en morele terugval, waarschuwde Amos Israël en omliggende volkeren voor Gods toekomstige oordeel ten gevolge van hun zonden.

Obadja: Gods oordeel over Edom, een slecht volk die zich ten zuiden van de Dode Zee ophield.

Jona: Het verhaal van de profeet Jona die bekering preekte in Nineve, de hoofdstad van Assyrië. Het boek openbaart Gods liefde en Zijn bekeringsplan voor de heidenen.

Micha: Nog een profetie tegen de zonden van Israël. De geboorteplaats van Jezus wordt voorspeld (700 jaar voor Zijn geboorte!).

Nahum: Vertelt over de vernietiging van Nineve, die op komst is. Nineve is ten gevolge van haar bekering, ten tijde van Jona, 150 jaar gespaard voor het oordeel.

Habakuk: Openbaring van Gods plan om een zondig volk te straffen met behulp van een volk dat nog meer zondigt. Er wordt onderwezen dat 'de rechtvaardige door geloof zal leven.'

Zefanja: Oordeel en herstel van Juda.

Haggai: Dringt er bij de Joden op aan de tempel te herbouwen na een vertraging van 15 jaar door vijandelijke weerstand.

Zacharia: Nog meer aandringen om de tempel af te maken en de geestelijke toewijding te vernieuwen. Voorspelt de eerste en de tweede komst van Jezus.

Maleachi: Waarschuwt tegen geestelijke lauwheid en voorspelt de komst van Johannes de Doper en Jezus.

**Volgende week de 27 boeken van
Het Nieuwe Testament.
Van Mattheüs tot en met Openbaring.**