

Er is Hoop

EEN WEEKBLAD VOOR BIJBELSTUDIE

1e Jaargang no. 12: 13 mei 2018

Email: eccllesia-suriname@hotmail.com – Website: www.eccllesia-suriname.com

Moederdag

Hoe is Moederdag ontstaan?

De eerste mensen die elkaar een gelukkige Moederdag wensten waren waarschijnlijk de oude Grieken. Zij vierden aan het begin van de lente het bestaan van de Moeder der Goden, genaamd Cybele (soms ook wel Rhea genoemd). Deze viering werd traditioneel gehouden rond de lente-equinox, als de zon over de evenaar gaat en zo het begin van de lente aangeeft. Dit is traditioneel nog steeds de tijd dat men tegenwoordig Moederdag viert.

De oude Romeinen hadden ook feesten die vergelijkbaar zijn met Moederdag. Het Matronalia festival was gewijd aan Juno, de godin van de bevalling. Op deze dag kregen alle moeders geschenken van hun kinderen en echtgenoten.

Moederdag werd ook al snel een vaste feestdag op de christelijke kalender in het Verenigd Koninkrijk. Op deze dag eerden volgelingen de Maagd Maria en de Kerk. Dit werd altijd op een zondag gevierd. Het werd traditie om op deze dag alle bedienden van de hoge heren een dag vrij te geven, zodat zij hun moeders konden bezoeken en een dag met hun familie door konden brengen. Ook de traditie om moeders

Eer je vader en je moeder

Wanneer de Bijbel spreekt over het eren van je ouders gaat het vooral om de sociale en ethische kant. In onze zorgmaatschappij vergeten we dat de zorg voor de ouderen eeuwenlang bij de kinderen lag. Vaak werden de bejaarde ouders in huis opgenomen en door de kinderen verzorgd. In de tijd van de Bijbel werd benadrukt dat men één volk was en dat men voor elkaar diende te zorgen. Ouderen werden niet afgeschreven, maar geëerd om hun wijsheid. De zorg die ze nodig hadden, vloeide daaruit voort. De Here Jezus nam het de joden van die tijd dan ook zeer kwalijk als ze onder het mom van godsdienst de zorg voor hun ouders verwaarloosden (Matteüs 15:3-6). Van emotionele afhankelijkheid was veel minder sprake dan nu. Mede doordat de omgang met elkaar ingebed was in de orde van de gehele samenleving. Er komt nog een aspect bij. De geloofsoverdracht vond plaats van vader op zoon. De boodschap van God werd doorgegeven van de ene generatie op de andere (Psalmen 78:1-8). Je ouders niet eren was in de Bijbelse tijd jezelf afsluiten van het verbond en de beloften van God.

langzaam.

Vanuit Engeland verspreidde de traditie zich langzaam over de rest van Europa. De Verenigde Staten waren laat met het overnemen van de traditie, en daar werd Moederdag pas ingevoerd na de grote burgeroorlog. Vandaag de dag wordt Moederdag in de meeste landen gevierd. Vreemd genoeg valt deze dag niet overal ter wereld op dezelfde zondag. In sommige landen wordt het een paar weken eerder of later gevierd dan in Nederland en Suriname.

De tradities van de huidige Moederdag

Hoewel Moederdag dus voortkomt uit religieuze tradities, is het tegenwoordig geen kerks feest meer. Tegenwoordig draait het om moeders en familiebanden.

Enkele van de belangrijkste tradities zijn:

- Je moeder een fijne Moederdag wensen met het sturen van een mooie kaart,
- Jonge kinderen maken op school vaak handgemaakte cadeaus voor hun moeder,
- Bij je moeder op bezoek gaan,
- Je moeder opbellen,
- Het geven van een cadeautjes zoals bloemen, bonbons, lekker luchtjes, etc.,
- Je moeder extra verwennen door bijvoorbeeld ontbijt op bed, het huis voor haar schoonmaken, of haar een dagje mee uit nemen.

Veel gezinnen hebben hun eigen tradities en speciale gewoontes om Moederdag te vieren. Uiteindelijk is het doel van de dag tegenwoordig om je moeder te laten weten dat je dankbaar bent voor alles wat ze voor je doet!

Wat zegt de Bijbel over het Christelijke moederschap?

"Het moederschap is een belangrijke rol die de Heer aan veel vrouwen heeft gegeven. In Titus 2:3-5 wordt moeders verteld dat ze van hun kinderen moeten houden: "Ze moeten goede raad weten te geven, en de jonge vrouwen voorhouden dat ze hun man en kinderen moeten liefhebben, dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk moeten zijn, en dat ze het gezag van hun man moeten erkennen. Dan wordt het woord van God in ere gehouden". In Jesaja 49:15a zegt de Bijbel: "Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?" Wanneer begint het moederschap?

Kinderen zijn een geschenk van de Heer (Psalm 127:3-5). In Titus 2:4 wordt het Griekse woord "phileoteknos" gebruikt. Dit woord representeert een bijzonder soort van "moederliefde". Het idee dat door dit woord wordt uitgedrukt is "de voorkeur geven" aan onze kinderen, voor hen "zorgen", hen "opvoeden", hen "liefdevol omarmen", "in hun behoeften voorzien", en met elk van hen "op tedere wijze bevriend raken" omdat zij uniek door Gods hand zijn geschapen. De Schrift gebiedt ons om "moederliefde" als onze verantwoordelijkheid te zien. Zowel vaders als moeders wordt in het Woord geboden om verschillende dingen te doen:

Beschikbaarheid – (Deuteronomium 6:6-7)

Betrokkenheid – (Efeziërs 6:4)

Onderwijs – (Psalm 78:5-6, Deuteronomium 4:10, Efeziërs 6:4)

Opleiding – (Spreuken 22:6)

Discipline – (Efeziërs 6:4, Hebreeën 12:5-11, Spreuken 13:24, 19:18, 22:15, 23:13-14, 29:15-17)

Opvoeding – (Titus 2:4, 2 Timoteüs 1:7, Efeziërs 4:29-32, 5:1-2, Galaten 5:22, 1 Petrus 3:8-9)

Een toonbeeld met integriteit zijn – (Deuteronomium 4:9, 15, 23; Spreuken 10:9, 11:3; Psalm 37:18, 37).

De Bijbel gebiedt nergens dat elke vrouw een moeder zou moeten zijn. Maar de Bijbel zegt wel dat vrouwen die door de Heer met het moederschap gezegend zijn deze verantwoordelijkheid serieus moeten nemen. Moeders hebben een unieke, belangrijke en cruciale rol in de levens van hun kinderen. Het moederschap is noch een huishoudelijk karwei noch een onplezierige taak. Net zoals een moeder een kind tijdens de zwangerschap draagt, en net zoals een moeder in de baby-tijd voor haar kind zorgt en het kind voedt – zo spelen moeders ook een voortdurende rol in de levens van hun kinderen, tieners, jonge volwassenen en zelfs volgroeide kinderen. Hoewel de rol van het moederschap moet blijven veranderen en zich moet ontwikkelen, moet er aan de liefde, zorg, ondersteuning en bemoediging van een moeder nooit een einde komen."

