

Was Nostradamus een profeet?

Profetieën van Nostradamus - Toppers in de Roddelbladen!

De profetieën van Nostradamus zijn op zijn hoogst een uiting van onze populaire cultuur! Steeds als de gebeurtenissen in de wereld een of ander kookpunt bereiken, snellen de mensen naar de roddelbladen om te zien wat de beruchte 16^e eeuwse "profeet" er over te zeggen had. Na de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon op 11 September 2001 werd Nostradamus al snel één van de meest populaire zoekopdrachten op het Internet. Meteen na de gebeurtenissen werden via emails beweringen rondgestrooid dat Nostradamus alles wat er gebeurd was had voorspeld. Hoe kon Nostradamus uitgroeien tot een dergelijk cult-figuur?

Profetieën van Nostradamus - Achtergrond van een "Profeet"

Nostradamus werd op 14 December 1503 in St. Remy, in Frankrijk, geboren als Michel de Nostredame. In zijn jonge jaren bracht hij veel tijd door met zijn grootvader die hem veel over talen, wiskunde, astronomie en astrologie leerde. Hij studeerde Kunst aan de Universiteit van Avignon, en studeerde af aan de medische school van de Universiteit van Montpellier. Hij praktiseerde de geneeskunde en stond er om bekend dat hij slachtoffers van de plaag in de streek rondom Montpellier met succes had behandeld. In 1534 trouwde Nostradamus met zijn eerste vrouw en had met haar twee kinderen. Kort daarop kostte de plaag het leven aan zijn hele familie en Nostradamus reisde de zes daarop volgende jaren door Europa. In 1554 vestigde Nostradamus zich in Salon, ook in Frankrijk, waar hij zijn tweede vrouw huwde en zes kinderen had.

In 1555, op de leeftijd van 52 jaar, schreef Nostradamus zijn eerste verzameling profetieën, een collectie van 100 "kwatrijnen" die ook bekend staat als een "Centurie" (een kwatrijn is gewoonweg een gedicht van vier regels). In 1564 werd Nostradamus aangesteld als de hofarts van Koning Karel IX. In de daaropvolgende jaren, tot aan zijn dood in 1566, schreef Nostradamus nog tien Centuriën met profetieën.

Profetieën van Nostradamus - Enkele Beroemde Voorbeelden

De profetieën van Nostradamus werden vooral in het Frans geschreven, hoewel sommige in Latijn, Grieks en Italiaans werden geschreven om enkele betekenissen te vervagen. Hij gebruikte ook andere middelen om zijn kwatrijnen een wazige betekenis te geven, zoals symbolen, metaforen en opzettelijk verkeerd gespelde woorden. Het meest interessante is dat veel van de zogenaamde profetieën van Nostradamus die vandaag de dag de ronde doen slechts volkslegenden zijn -- vaak is er in de originele kwatrijnen geknipt en geplakt om deze beter te laten overkomen na belangrijke wereldgebeurtenissen. Vlak na de aanval van de terroristen op 11 September 2001 in de Verenigde staten werd bijvoorbeeld een groot aantal profetieën van Nostradamus via het Internet en de nieuwsmedia verspreid. Hier volgen enkele van deze profetieën:

"In het jaar van de nieuwe eeuw en negen maanden,
Zal uit de hemel komen een grote koning van verschrikking
De hemel zal branden op 45 graden, en vuur zal de aarde omspannen.
Vuur nadert de grote nieuwe stad."

"In de stad York zal plaatsvinden een ineenstorting,
twee tweelingbroers uiteengerukt door chaos
Terwijl het fort valt zal de grote leider vallen
Derde grote oorlog zal beginnen als de grote stad brandt."

"Het wordt voorzien dat precies driehonderd en vijftig jaar in de toekomst zilveren fenixen de tweelingbroers van de onderdrukking zullen neerhalen. Deze droegen de natie van de koning, die de apocalyps zal teweegbrengen.

In de Stad van God zal er een grote donder zijn Twee broers verscheurd door chaos Nou, voorspelde Nostradamus inderdaad de aanval op de "Twin Towers" in New York? Nee, Nostradamus schreef deze kwatrijnen helemaal niet - zij werden aangepast en verdraaid om enigszins met de gebeurtenissen overeen te stemmen. Het eerste kwatrijn zegt bijvoorbeeld "In het jaar van de nieuwe eeuw en negen maanden", maar het originele kwatrijn van Nostradamus zegt: "In het jaar 1999 en zeven maanden uit de hemel een grote Koning der Verschrikking zal komen" (Centurie 10:72). Noch wordt er gewag gemaakt van de "tweelingbroers" die "uiteengerukt" zullen worden. Het kwatrijn zegt feitelijk: "Twee koninklijke broers zullen zo veel oorlog met elkaar voeren" (Centurie 3:97). Tenslotte kunnen we zeggen, wat betreft het ineenstorten van de stad van York en de brandende hemel, dat het volgende het enige is wat daarbij in de buurt komt: "Op 45 graden zal de lucht branden, Vuur zal de grote nieuwe stad naderen...Wanneer men een bewijs zal willen van de Normandiers" (Centurie 6:97). Nostradamus heeft de woorden "fort" en "grote oorlog" nooit gebruikt.

Profetieën van Nostradamus - Waarom Geven We er zo Veel Om?

Na de aanvallen op 11 September 2001 waren de profetieën van Nostradamus werkelijk overal te vinden! Van BBC News tot de bestseller-lijst op Amazon.com. Het is frappant dat het woord "Nostradamus" zelfs korte tijd het woord "sex" uit de top-50 van Internet zoekopdrachten wist te houden. Het mag duidelijk zijn dat mensen verzot zijn op het idee van profetieën. De roddelbladen zijn hier eveneens getuigen van. Waarom zijn er dan zoveel aanhangers van vage en gewoonlijk foutieve profetieën van mensen zoals Nostradamus, Jeanne Dixon, Edgar Cayce en anderen die het allemaal niet verder schoppen dan de lijst van "volkslegenden"? Waarom leest men niet de meest treffende profetieën aller tijden, waarvan er meer dan 600 in de voortdurende bestseller staan die de Bijbel wordt genoemd? En raad eens? Tot op de dag van vandaag zijn deze allemaal uitgekomen! En er bevinden zich nog steeds zo'n 300 aan de horizon!