

1 Tessalonicenzen

1:1 Inleiding

Van: Paulus, Silvanus, Timoteüs

Aan: gemeente te Tessalonica

1: 2- 3:13 Achtergrond

1:2-10 Dankgebed

De auteurs danken God voor deze gemeente. De gemeenteleden namen het Woord aan en zijn navolgers van Jezus geworden. Ze volhardden in het evangelie, zelfs tijdens zware verdrukkingen. Zo zijn ze een voorbeeld geworden voor hun omgeving.

De gemeente te Tessalonica bestond uit radicale christenen, die hun handen uit de mouwen staken en goede werken deden, ze hadden elkaar lief en bleven op God gericht.

Toepassingsvragen:

1. Ben jij een goed voorbeeld voor gelovigen in je omgeving? Hou je vol ondanks verdrukkingen en tegenstand? Blijf je op God gericht?
2. De Tessalonicenzen doen drie dingen: goede werken, liefhebben en volharden in geloof. Doe jij deze dingen ook? Waar moet je nog aan werken? Schrijf eens op hoe je hieraan wil werken de komende tijd.

2:1-12 Paulus

Paulus en zijn medeawerkers hadden in Tessalonica het evangelie gebracht ondanks zware strijd waar ze mee te maken hadden. Wanneer ze merken dat sommige dingen tegen Gods wil in gaan, vermanen ze vrijmoedig de Tessalonicenzen, daar ze weten wat God wil.

Paulus zoekt geen eer bij mensen door vleitaal,... , maar zoekt eer bij God. Hierdoor durft hij hen te vermanen. Wanneer je mensen wil behagen, kan je al gauw vervallen in de gewoonte om hen naar de mond te praten en hen gelijk te geven, Paulus echter zoekt eer bij God en durft hen daardoor ook te vermanen. Anderzijds weet hij dat hij mag vermanen omdat God dat van hem vraagt en omdat hij van God hulp krijgt om in liefde te vermanen.

Paulus, Silvanus en Timoteüs wouden van niemand profiteren en daarom werkten ze dag en nacht: overdag predikten ze Gods woord en 's nachts maakten ze tenten om aan geld te komen.

Paulus is als een geestelijke vader voor de Tessalonicenzen, en net als een echte vader is hij begaan met zijn kinderen. In die geest bleef hij hen vermanen en aanmoedigen.



Toepassingsvragen:

1. Paulus legt hier uit wat zijn motieven zijn. Hij toont hen dat hij de dingen voor God doet en niet uit andere motieven. Wat zijn jouw motieven? Zoek jij Gods eer of die van mensen?
2. Praat jij de mensen naar de mond of durf je te vermanen wanneer Gods wil niet wordt gedaan? Indien je de mensen naar de mond praat, wat is je motief hiervoor? Is dit een juist of een verkeerd motief? Bid voor wijsheid en kracht om hiermee om te gaan en te werken aan je fouten op dit gebied.
3. Heb jij het voorrecht om geestelijk ouder van iemand te zijn? Vertel eens (indien je deze studie in groep behandelt) hoe je dit ervaart. Ben jij nog steeds begaan met je geestelijk kind zoals Paulus dat ook was?

2:13-20 Gemeente te Tessalonica

Paulus dankt God steeds weer dat de Tessalonicenzen Zijn Woord aangenomen hebben. De gemeente lijkt op de eerste gemeenten in Juda omdat ze ook vervolging kennen, niet door joden zoals de eerste christenen, maar door volksgenoten. Door de verdrukking van de christenen door de joden was Paulus verhinderd om tot de heidenen te spreken. Toch zint hij niet op wraak of zet hij geen acties op tegen de joden, want hij weet dat God dit later zal vergelden.

Paulus wou al verschillende keren naar Tessalonica terugkeren, maar werd steeds verhinderd door de duivel. Dit vind ik een moeilijke zin omdat de duivel hen toch niet zou kunnen verhinderen naar Tessalonica te gaan als God het zou willen. Het kan wel zijn dat God een aantal moeilijkheden toeliet en dat daarom hun bezoek wat later zou zijn. Hoe het ook zij, God heeft Zijn wil volbracht. Paulus, en ook de Tessalonicenzen, zullen wel veel geleerd hebben door de dingen die Paulus tegenhielden.

Toepassingsvragen:

1. Zie jij wanneer woorden van mensen of van God komen? Wanneer je merkt dat woorden niet van God komen, hoe reageer jij hier dan op?
2. Op welke manier word jij soms verdrukt? Hoe ga je hiermee om?
3. Wat is jouw visie op Gods plan en de tegenwerkingen van de duivel? Vertrouw jij erop dat God Zijn plan iedere keer volbrengt?

3:1-13 Goed nieuws

Paulus, Silvanus en Timoteüs waren zo betrokken bij de Tessalonicenzen dat ze Timoteüs tot hen hadden gestuurd om hen te versterken en te vermanen. Paulus wou ook weten of de Tessalonicenzen zich hadden laten verleiden om de dwaalleringen te volgen of niet.

Timoteüs was ondertussen terug en had van Tessalonica verteld dat het goed ging met hun geloof en hun liefde. Door dit nieuws was Paulus ontzettend blij en verlangde hij ernaar terug naar Tessalonica te kunnen gaan. Dag en nacht werd daarvoor gebeden, zo groot was hun verlangen om de Tessalonicenzen te onderwijzen.



Toepassingsvragen:

Hier zie je dat ondanks de verdrukkingen Paulus zich niet laat doen en zijn interesse en medeleven voor zijn geestelijke kinderen niet verliest. Hij bidt voor hen en heeft het verlangen naar hen toe te komen om hen nog dingen te leren. Hij vertrouwt ook op God dat Hij de weg zal openen.

1. Hoe reageer jij in verdrukking/ tegenstanden?
2. Ga jij zo op in je eigen verdrukkingen of moeiten dat je anderen vergeet?
3. Durf je op God te vertrouwen?
4. Laat je God toe Zijn liefde in je hart te brengen, zodat je iedereen lief kan hebben?

4:1- 5:18 Onderwijs

4:1-12 Heiliging

Paulus vermaant de Tessalonicenzen om in hun manier van leven God te eren. God wil dat hun leven geheiligd wordt. Deze heiliging houdt onder andere in dat ze zich onthouden van overspel. Ze moeten hun vat verwerven, niet uit begeerte zoals de heidenen, maar op een goede manier met respect voor de anderen. Dit vat is een metafoor voor de huwelijkspartner. Het duidt ook op de broosheid van het huwelijk, een vat is namelijk ook broos. In Tessalonica waren er geen seksuele normen meer. Daarom gaat Paulus hier nog eens extra op in.

God wil dat ieder zich van de hoererij afhoudt en in plaats daarvan in heiligheid en eerbaarheid een huwelijkspartner zoekt, niet vanuit begeerten, maar vanuit een juiste houding.

Wij leven op dit moment ook in een maatschappij waarin er nog weinig seksuele normen zijn. God wil dat wij vanuit een goede houding een huwelijkspartner zoeken. Niet omdat we graag iemand willen die in al onze behoeften voorziet, of omdat mensen in onze omgeving aanmoedigen om een partner te zoeken, maar vanuit het verlangen om van die partner te houden, op een manier die God eert.

De broederliefde van de Tessalonicenzen is al goed, toch vermaant Paulus hen om nog meer liefde na te jagen, om niet opvliegend te zijn en om te werken. Het gevaar in Tessalonica was dat sommigen de komst van Jezus heel snel verwachtten en daarom vonden ze het niet nodig om nog te werken, Hij kon toch elk moment daar zijn. In onze leefomgeving stelt dit probleem zich wat minder, maar toch is het goed om te weten dat we onze handen uit de mouwen moeten blijven steken. We mogen een mooie toekomst verwachten, maar zolang we nog niet in de hemel zijn wil God ons op aarde gebruiken om te getuigen.

Verder vermaant Paulus dat ze zich ook goed gedragen ten opzichte van hen die buiten staan. Het liefhebben van broeders konden ze al goed, nu moesten ze nog leren om ook de ongelovigen lief te hebben. Het is makkelijker om je broeders lief te hebben, zij geloven namelijk hetzelfde en zij zijn eerlijker en hebben meer lief dan buitenstaanders. Toch wil God dat we ook de buitenstaanders liefhebben. Jezus zei dat het makkelijk is om mensen die goed voor je zijn lief te

hebben, dat zelfs ongelovigen dit doen. Het moeilijkste is het om mensen die je slecht behandelen ook lief te hebben, maar wanneer je dit doet, ben je een getuige van Gods liefde.

Toepassingsvragen:

1. Volg jij Gods pad en eer je Hem met je *hele* leven? Op welke gebieden nog niet?
2. Hoe sta jij in dit land waarin ook geen seksuele normen meer zijn? Waar heb je het moeilijk mee? Denk eens na hoe je dit kan oplossen. Kan je het alleen of heb je Gods hulp nodig?
3. Wat vind jij het gemakkelijkste: liefhebben van gelovige mensen of liefhebben van ongelovige mensen?
4. Doe jij dingen zonder iets terug te verwachten of verwacht je stiekem toch iets terug? Neem de tijd om hiervoor te bidden.

4:13- 5:11 Onderwijs rond doden en Jezus' terugkomst

Paulus wil meer informatie geven wat betreft de doden en de terugkomst. Dit wil hij doen opdat er geen droefheid over gestorven broeders zou zijn en opdat men zou werken in de tijd dat men wacht op Jezus' terugkomst.

Het is niet nodig droevig te zijn als iemand sterft. Jezus zal ook hen opwekken. Deze zullen zelfs de levenden voorgaan: eerst zal Jezus de gelovige doden opwekken en hen daarna samen met de levende gelovigen in de wolken meenemen. Dan zullen we allen voor altijd bij God zijn. Paulus roept op elkaar te vermanen met deze woorden. Het is goed om te weten dat de mensen die sterven niet verloren zijn, maar bij de opstanding zelf nog aan de levenden voorgaan. Onze dierbare overledenen zijn niet verloren, ze zullen ook voor altijd bij God zijn. Ook al missen we hen natuurlijk ontzettend hard, we mogen getroost zijn met het feit dat ze in goede handen zijn, namelijk Gods handen. Hoe hard we hen ook missen, het helpt als we weten dat ze nu gelukkig zijn bij God.

Paulus zegt niet wanneer Jezus terugkomt, dit weet immers alleen de Vader zelf. Het is zo dat Jezus zal terugkomen als een dief in de nacht, onverwacht voor de ongelovigen. Voor de kinderen van God deze dag zal hen niet overvallen. Paulus roept hen op om wakker en rustig te blijven, toegerust met het harnas van geloof en liefde en de helm van de hoop op het geluk. Gelovigen zullen geen toorn meemaken, maar geluk, dankzij Jezus die voor ons gestorven is. Het geloof in God beschermt ons tegen de aanvallen die we nu nog meemaken. Onze helm is de hoop. Soms hebben we negatieve gedachten, maar die mogen we steeds weer bij God achterlaten, want de toekomst die Hij wil geven is ontzettend hoopvol.

Toepassingsvragen:

1. Kijk jij uit naar Jezus' terugkomst?
2. Hoe zal Jezus jou aantreffen moest Hij vandaag komen, zal je heilig zijn (d.i. je hart openstellen voor God en verlangen naar je heiliging) of niet?

5:12-24 Het heilig leven in de praktijk

1. Erken hen die de gemeente leiden en onderwijzen. Schat hen hoog in liefde om het werk dat ze doen.
2. Wijs dwalenden terecht.
3. Bemoedig de moedelozen.
4. Kom op voor de zwakken.
5. Heb geduld met iedereen.
6. Verblijd je te alle tijde en bid zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil van God door Jezus Christus ten opzichte van jou.
7. Doof de Geest niet uit. Je moet God op de troon van je leven zetten en Hem alles laten leiden. Je moet alles loslaten in Gods handen en het van Hem verwachten. Pas dan kan de Heilige Geest ten volle in je werken.
8. Veracht de profetieën (= de bijbel) niet, maar toets alles en behoudt het goede.
9. Onthou je van alle kwaad.

Doe dit en God zal je heiligen in geest, ziel en lichaam.

Toepassing:

Omschrijf wat deze dingen inhouden. Waar ben je goed in? Waarin niet? Hoe zou je hier aan kunnen werken?

5: 25-28 Afsluiting

Paulus vraagt om voor hem en voor Silvanus en Timotëus te bidden. Verder brengt hij een groet voor alle broeders en draagt hij op om de brief aan iedereen voor te lezen. Tot slot wenst hij hen de genade van Christus toe.

1 Tessalonicenzen 2, Wees mijn navolgers

Deze morgen willen we weer verder gaan met de brief van Paulus aan de Tessalonicenzen. Vorige week hebben we mogen zien dat Paulus heel dankbaar is met de gemeente. De gemeente is ondanks hun moeilijke start echt gegroeid in het geloof en de onderlinge liefde, zelfs zo dat ze tot een voorbeeld geworden is voor vele andere gemeenten in de omgeving.

Waarom is Paulus zo dankbaar om de gemeente van Tessalonica?

- De gemeente heeft Gods Woord laten werken in hun leven. Ze hebben Gods Woord centraal gesteld in hun leven en zijn door dit levende Woord ook veranderd.
- De gemeente is niet alleen innerlijk gegroeid, de gemeente heeft niet alleen geluisterd naar Gods woord. Ze hebben het gehoorde omgezet in daden. Ze zijn tot een voorbeeld geworden voor de gemeente in de omgeving.

Laten we deze morgen ons ook leiden door Gods Woord. Laten we luisteren naar hetgeen Gods Woord tot ons persoonlijk te zeggen heeft.

Laten we samen lezen. 1 Tess. 2:1-12.

Paulus begint dit hoofdstuk met te zeggen: ‘zelf weet gij’. Een kenmerk van de gemeente van Tessalonica is dat ze een klare kijk hebben op het leven. Dat ze eerlijk durven zijn met zichzelf, God en de naaste. Dat ze zich willen laten leiden door de Heilige Geest. Ze weten, niet zomaar een weten vanuit kennis, maar een oprecht en eerlijk inzicht in hun persoonlijk leven.

Van de gemeente van Korinthe zegt Paulus: ‘wist gij maar’. Deze gemeente dacht nochtans dat ze het wisten, maar in hun hart waren ze hoogmoedig en egoïstisch. Het was een gemeente die, wanneer er een preek gehouden werd dacht: dat zou Jan eens moeten horen, dat is inderdaad typisch de zwakte van Karen. Maar ze waren niet eerlijk naar henzelf toe. Wat de fouten betreft keken ze alleen maar naar de ander en niet naar zichzelf. Paulus zegt: ‘wist gij maar’.

In Tessalonica is het echter anders. Hoe jong in het geloof deze gemeente ook was, van hen kan Paulus zeggen: ‘gij weet’. Dit is ook mijn verlangen deze morgen: dat ‘we mogen weten’. Dat we eerlijk naar onszelf zullen kijken, dat hetgeen dat we horen op ons eigen leven zullen toepassen.

In het tweede hoofdstuk van de Tessalonicenzenbrief stelt Paulus zich tot voorbeeld. ‘Volg mijn voorbeeld na.’ Zegt hij. Welk voorbeeld moeten we dan eigenlijk volgen? Laten we eens kijken naar wat Paulus ons wil leren.

1) Drijfveer, basishouding.

Lees verzen 2-6. In de eerste verzen van het tweede hoofdstuk bespreekt Paulus de basishouding die we mogen navolgen.

1.1 vrijmoedigheid.

Het eerste punt wat hij hier noemt is vrijmoedigheid. Als mens is het niet gemakkelijk om vrijmoedig te spreken. Vaak hebben we in ons spreken angst voor mensen of willen we vanuit ons spreken onszelf bewijzen. Ofwel spreken we vanuit onszelf, we verdedigen onszelf en plaatsen hierbij de ander vaak in een verkeerd daglicht. Ofwel hebben we angst voor mensen, durven we niet eerlijk voor de waarheid uit te komen, draaien we rondom de kern. Paulus denkt bij zijn spreken niet aan zijn eigen belang. Hij denkt niet aan de eer van mensen, hij is vrijmoedig. Waarom is Paulus vrijmoedig. Omdat hij spreekt IN GOD. Paulus is in hetgeen hij zegt gericht op God. Hoe is ons spreken? Zijn we gericht op eigen eer, of eer van mensen, of zijn we gericht op God?

1.2 God heeft Paulus waardig gekeurd.

In vers 4 zegt Paulus: God heeft ons, Paulus, Timotheüs,... waardig gekeurd. Paulus staat in dienst van God, hij is in alles wat hij zegt, maar ook doet, gericht op God. God is zijn werkgever. Vb. Paulus en Timotheus. Wat een werkers, zouden wij denken, wanneer we naar Paulus en Timotheus zouden kijken. Paulus stottert en is helemaal geen vlot spreker. Hij praat monotoon en legt alles zo moeilijk uit. Timotheüs is teruggetrokken en verlegen. Hoe kan nu de gemeente leiden? Maar God is blij met Paulus en Timotheüs omdat ze zich volledig ten dienste van Hem stellen. Voor wie stellen wij ons ten dienste? Voor onszelf, voor mensen, of voor God?

1.3 Geen hebzuchtige motieven om een eervolle positie te verwerven.
Verzen 5 & 6.

> De basishouding van Paulus is volledig gericht op God. In alles wat men zegt en doet is men gericht op God en wil men het voor Hem doen.

2) Hoe omgaan met elkaar?

In de volgende verzen leert Paulus ons hoe we met elkaar moeten omgaan. Welk voorbeeld van Paulus kunnen we hier leren?

2.1 Vriendelijk.

Vers 7 zegt: Vriendelijk, zoals een moeder haar eigen kinderen koestert.

Probeer het volgende beeld maar eens op te roepen (Gerda): een moeder die omgaat met haar baby wanneer ze deze voed. Als een moeder met haar baby omgaat is er geen enkel spoor van arrogantie of autoriteit. Vol liefde en totaal op de baby gericht voedt ze en koestert het. Hoe gaan wij om met elkaar? Zoals een moeder die omgaat met haar baby of zoals een vader die omgaat met zijn tienerdochter?

2.2 Eigen leven delen.

Vers 8 toont ons het volgende: Paulus was bereid zich helemaal te geven. Hij wilde zichzelf ontledigen voor de ander. Hoe kon Paulus dit? Doordat Paulus een grote genegenheid voor de gemeente had. Hij was van hen gaan houden. Omdat hij onvoorwaardelijk van hen hield. Zo mogen ook wij met elkaar omgaan. We mogen van elkaar houden. Niet alleen van zij die ons liggen. Neen, we mogen van iedereen houden. We mogen onszelf aan de kant zetten om de ander te verhogen.

Dit zal zeker niet gemakkelijk zijn en zal ons allen veel moeite en strijd kosten.

3) Onze innerlijke houding.

Het laatste voorbeeld dat Paulus ons stelt is zijn voorbeeld van de innerlijke houding. Dit kunnen we lezen in vers 10. Hoe moet onze innerlijke houding zijn:

- vroom: oprecht naar God.
- rechtvaardig: eerlijk ten opzichte van anderen.
- onberispelijk. zuiver en rein naar onszelf, anderen en God toe.

2 Tessalonicenzen

1:1-2 Inleiding

Van: Paulus, Silvanus, Timotëus

Voor: de gemeente te Tessolonica

1:3-12 Gebed voor de Tessalonicenzen

Paulus, Silvanus en Timotëus danken God steeds voor deze gemeente omdat hun geloof groeit en ze ook standhoudt in verdrukkingen. Later zal God de verdrukkers vergelden en zal Hij hen verkwikken: wanneer Jezus terugkomt zal Hij de ongelovigen oordelen en de gelovigen mogen bij Hem zijn en Hem eren. De ongelovigen zullen het oordeel krijgen en naar de hel moeten. In vers 9 lezen we welke eigenschap de hel nu eigenlijk tot de hel maak: verwijderd zijn van God. Ver van de God die liefde, goedheid, rechtvaardigheid, heiligheid,... is. Zo ver van God zijn er alleen nog maar slechte dingen.

Zelf vind ik het ontzettend moeilijk om wanneer mij onrecht is aangedaan het los te laten in plaats van wraak te nemen. Toch is dat wat God vraagt van ons: Hem de rechter laten zijn. Het is goed dat we dit doen, ook wanneer we echt ontzettend onrechtvaardig behandeld worden. We mogen dan ook weten dat God onze rechter is en er is niemand rechtvaardiger dan Hem!

Tot slot bidt Paulus voor de Tessalonicenzen dat ze kracht mogen ontvangen van God om te gaan op de weg waarvoor God hen heeft geroepen. Dit tot eer en uit dank voor Jezus, die ons genade heeft gebracht.

Toepassing:

1. Neem tijd om te danken voor de gelovigen in je omgeving. Bid ook voor degene die verdrukt worden in een bepaald land. Ken je geen land waar christen verdrukt worden, ga dan eens naar www.opendoors.be.
2. Wat doe jij wanneer je gekwetst wordt? Neem je wraak of laat je de vergelding over aan God? Bid om vergeving voor de situaties waarin je zelf wraak heb genomen. Bid ook om kracht om het aan God over te laten.

2:1-17 Onderricht over Jezus' terugkomst

Paulus geeft onderrichten in verband met je houding ten opzichte van Jezus' terugkomst. Het is niet goed je gezond verstand te verliezen en je moet oppassen dat je niet misleid wordt door een profetie, een prediking, een zagezegde brief van Paulus, alsof de dag des Heren al aangebroken zou zijn. Paulus geeft een teken wat vóór de dag des Heren zal plaatsvinden: eerst moet de afval van de wet komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. De wetteloosheid is al begonnen, maar wordt nog door iets tegengehouden, namelijk de wet zelf. Wanneer de wet valt, zal de wetteloze (dit is de antichrist) komen, maar Jezus zal hem overwinnen. De komst van de wetteloze zal gepaard gaan met tekenen, krachten, bedrieglijke wonderen en verlokkelijke ongerechtigheid voor de verlorenen. We moeten oppassen voor valse leraars die komen en menen te weten wanneer Jezus zal terugkomen of die menen dat Jezus al teruggekomen is. Wanneer we de neiging hebben om hierdoor te gaan twijfelen, kunnen we dit bijbelgedeelte lezen. Dan zien we dat Jezus' terugkomst voorafgaat aan de komst van de antichrist die zich in de tempel zal laten aanbidden. Daarnaast lezen we dat de antichrist met allerlei tekenen zal komen. Laat je hierdoor niet misleiden, en onthoudt heel goed: ook de antichrist zal allerlei wonderen doen. Wanneer je twijfelt of iemands wonderen van God komen of niet, kan je je de volgende vraag stellen: 'Wie krijgt de eer door dit wonder?'. Wanneer God de eer krijgt, komt het wonder van God, anders niet.

Toepassing:

1. Zijn er in jouw omgeving of in deze maatschappij ook dwaalleraars die doen alsof Jezus' terugkomst er al is of aan het beginnen is? Hoe kan je standhouden wanneer je hiermee zou worden geconfronteerd?
2. Besef je dat de ongelovigen later de toorn van God zullen ondergaan? Weet je wat hun toekomst zal zijn? De eeuwige scheiding van God, de eeuwige straf en pijn. Begrijp je nu waarom het zo belangrijk is om het evangelie te verkondigen door woord en door daad? Bid hiervoor en vraag God of Hij je wil tonen wat jij specifiek kan doen.

3:1-5 Verzoek om gebed

Paulus vraagt om voor hem, Silvanus en Timotéus te bidden dat het evangelie daar waar zij zijn mag groeien zoals het dat doet in Tessalonica. Ook vraagt hij om te bidden dat God hen behoedt voor de wargeesten en slechte mensen. Paulus wordt geconfronteerd met mensen die het zogenaamd goed menen, maar als het erop aankomt hebben ze andere bedoelingen en zijn ze absoluut niet trouw. God daarentegen is wel trouw en zal hen beschermen. Ook wij kunnen geconfronteerd worden met schijnheilige mensen. In zo'n situatie is het goed om God te vragen om Zijn bescherming, maar ook dat we bidden voor deze mensen dat ze oprecht mogen gaan geloven. Ook mogen we weten dat God wel trouw is aan ons, laat dat je kracht geven om door te gaan.

Toepassing:

1. Ben jij trouw of doe je ook wel eens zogenaamd goede dingen uit slechte motieven of om beter te lijken dan je bent?
2. Zijn er schijnheilige mensen in jouw omgeving? Bid voor hen, dat ze echt mogen worden.
3. Bid en denk eens na over wat het inhoudt dat God altijd trouw is. Wat betekent dit specifiek voor jou? Krijg je hierdoor kracht, troost, het verlangen Hem op de troon van je leven te zetten en Hem te dienen,...

3:6-18 Onderricht over dagelijks leven

Paulus roept op om niet op te trekken met broeders die niet leven volgens het evangelie, zoals Paulus hen had verteld en had getoond. In Tessalonica waren er ook mensen die zo opgingen in de wederkomst dat ze niet meer werkten om hun brood te verdienen. Het is wel goed om uit te kijken naar Jezus' terugkomst, maar je moet tegelijkertijd ook wel je dagelijkse verantwoordelijkheden dragen en de goede dingen blijven doen. Wij mogen uitkijken naar de mooie toekomst die God ons beloofd heeft, maar zolang we hier nog zijn, moeten we doen wat God van ons verlangt. God heeft voor ieder van ons hier op aarde nog een taak die we eerst moeten doen. Deze goede dingen moeten we niet doen om het eeuwige leven te krijgen, dit hebben we namelijk al gekregen door Jezus' offer. We doen ze omdat we verlangen te doen wat God wil. Het is goed je te focussen op de mooie toekomst die God je wil geven, maar je mag dus nooit uit het oog verliezen dat je op dit moment nog in de wereld bent. Gelukkig is God ook in



de wereld bij je en wil Hij je helpen in alles. Zolang we hier nog zijn, moeten we in contact blijven staan met Degene waar we straks naar toe zullen gaan, namelijk de Here God.

Toepassing:

1. Hoe sta jij tegenover Jezus' terugkomst? Welke invloed heeft dit op je levenswijze?
2. Waarom doe jij goede werken? Waarom moeten we goede werken doen?
3. Wat kan jij deze week doen, om God te dienen? Schrijf dit op en bid hiervoor. Het kan zijn dat je verschillende dingen vindt die je kan doen? Dat is goed, want elke week en elke dag opnieuw kunnen we God dienen.

