

Romeinen

Algemeen

In vele opzichten is de brief van Paulus aan de Romeinen een heel bijzondere brief. Deze brief legt op een heel duidelijke en praktische manier de basis van ons geloof uit. Het leert ons hoe we praktisch met God en met elkaar moeten omgaan. Deze brief heeft levens van mensen totaal veranderd en lag aan de basis van verschillende opwekkingen in de loop van de geschiedenis.

De brief aan de Romeinen bevat de fundamentele heilsboodschap zoals Paulus deze bracht aan de heidenwereld. Daarom heeft deze brief in de geschiedenis van de kerk een unieke rol gespeeld.

- *Augustinus* werd door het lezen van Rom. 13:13-14 een ander mens.
- *Chrysostomus* had de gewoonte de brief aan de Romeinen tweemaal per week in zijn geheel te lezen.
- *Luther* zegt in het voorwoord van zijn commentaar op de brief aan de Romeinen: “Deze brief is waarlijk het voornaamste deel van het Nieuwe Testament en het zuiverste Evangelie. Hij is het ten volle waard, niet slechts dat een christen hem letterlijk van buiten kent, maar hij moet er dagelijks mee leven, als het dagelijks brood voor de ziel. Want hij kan nooit te veel en te goed gelezen en overwogen worden: hoe meer men ermee omgaat, des te kostelijker wordt hij, des te beter smaakt hij.”
- *Calvijn* schreef: “Ieder die tot het rechte verstaan van dit boek gekomen is, heeft als het ware een open deur voor zich, waardoor hij tot de meest verboren schatten van de Schrift kan doordringen.”
- Met goed recht kan gezegd worden dat de *Reformatie* is losgemaakt door de brief aan de Romeinen. “De rechtvaardige zal uit geloof leven.”
- Ook de *Heiligingbeweging* van 1875 in Engeland is terug te voeren op een verdiepte bestudering van Romeinen 6-8.

De brief aan de Romeinen bevat de kiem van het antwoord op het hoogste streven en verlangen van de menselijke ziel: naar God, naar het heil voor de wereld, naar heiliging, een nieuw leven en de oplossing van zovele psychologische, sociale en politieke problemen.

Schrijver

Reeds in de eerste regels maakt de schrijver zich bekend: “*Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het Evangelie van God*” (1:1). Eenstemmig bevestigt de kerkelijke overlevering, dat *Paulus* de schrijver van de brief aan de Romeinen is.

Bestemming

De brief aan de Romeinen werd niet aan een echte geregelde gemeente geschreven waar Paulus een bekende naam was (zoals bijv. in Korinthe of Filippi); maar “aan alle geliefden Gods,



geroepen heiligen, die te Rome zijn” (1:7). Hij is dus gericht aan de gelovigen in deze stad, onder wie Paulus ongetwijfeld al wel een vrij groot aantal vrienden heeft. Dat blijkt uit de groeten in het slothoofdstuk. Het gaat hier om *een gemeente die bezig is te ontstaan* en die niet gesticht of gebouwd was door een apostel, want wanneer Paulus zijn bezoek aankondigt, verklaart hij dat hij er “een eer in stelt, niet op te treden waar de naam van Christus reeds genoemd was, om niet op het fundament van iemand anders te bouwen” (15:20-23). Deze gemeente in opbouw bestond *overwegend uit bekeerde heidenen* (1:5-6,13-15), met daarnaast een *kleinere, maar belangrijke groep van christenjoodse afkomst*; vandaar de noodzaak van wederzijdse verdraagzaamheid, waarop de nadruk gelegd wordt in hfdst. 14 en 15:1-13 (zie ook 2:17). Deze gelovigen waren de een na de ander gewonnen door het persoonlijke getuigenis van de eerste christenen. Wanneer wij ons realiseren, dat in die tijd het Nieuwe Testament nog niet was geschreven, en dat deze pasbekeerden over Jezus Christus slechts de fragmentarische kennis bezaten die ze door het mondeling getuigenis van Zijn leerlingen kregen, dan begrijpen wij wat deze gemeente in wording het meeste nodig had: een samenhangend, systematisch en volledig onderricht in de evangelische waarheid.

Ontstaan

Over de *tijd van ontstaan* geeft de brief zelf uitsluitsel. De apostel heeft Rome nog niet bezocht (1:10-13); daarmee wordt ieder tijdstip na voorjaar 60 uitgesloten, want toen kwam hij voor de eerste maal naar Rome.

Toen hij de brief schreef had de apostel nog zijn volledige vrijheid, want hij spreekt gewoon over zijn reisplannen (15:23-25). Dus schrijft hij nog *vóór zijn arrestatie in Jeruzalem, welke plaatsvond op Pinksteren van het jaar 57*.

De apostel heeft kort tevoren de *grote inzameling voor de armen* van de Jeruzalemse gemeente afgesloten (15:25-33) en is van plan naar Jeruzalem te vertrekken (56 na Chr.). Vergelijk ook Hand. 19:21-22.

Als *plaats van ontstaan* wordt Korinthe aangewezen door twee details in de brief:

1. Voordat hij overgaat tot de groeten, beveelt Paulus bij de Romeinse christenen een gelovige vrouw aan: *Febe, een “dienares” van de gemeente te Kenchreeën*, de haven van Korinthe (16:1-2). Febe stond dus op het punt naar Rome te vertrekken, en zij is waarschijnlijk degene die de brief overgebracht heeft.
2. Paulus groet de gemeente ondermeer namens *Gajus, zijn gastheer* (16:23). Die was waarschijnlijk een christen in Korinthe, door Paulus gedoopt bij zijn eerste verblijf in die stad (1 Kor. 1:14). Ook groet hij de gemeente van *Erastus, de stadsrentmeester* (16:23). Waarschijnlijk heeft 2 Tim. 4:20 betrekking op dezelfde persoon.

Rekening houdend met deze gegevens, kunnen we met vrij grote zekerheid vaststellen, dat *Paulus deze brief in Korinthe aan Tertius dicteerde (16:22), en wel tegen het einde van zijn derde zendingsreis, in het voorjaar van 56*.

Echtheid



De echtheid van de brief aan de Romeinen is dus eenstemmig erkend door de christelijke kerk van de eerste twee eeuwen.

Inhoud en indeling

Aanvang, hfdst. 1:1-17.

- Aanhef en groeten, 1:1-7
- Dankzegging en reisplannen, 1:8-15
- Thema van de brief, 1:16-17

1. De universaliteit van de zonde, hfdst. 1: 18-3:20.

- Gods oordeel over de zonden van de heidenen, 1:18-32
- Gods oordeel over de zonden van de Joden, 2:1-29
- De Joodse voorrechten en Gods trouw, 3:1-8
- Slotsom: Niemand is rechtvaardig, 3:9-20

2. De rechtvaardiging door het geloof, hfdst. 3:21-5:21.

- Grondslag ervan: de verlossing door het bloed, 3:21-31
- Bewijs ervoor: de Schrift (Abraham), 4:1-12
- Middel: het geloof, 4:13-25
- Uitwerking: de zekerheid verlost te zijn, 5:1-11
- Adam en Christus, 5:12-17
- Gevolgtrekking: òf zonde en dood, òf genade en leven, 5:18-21

3. Rechtvaardiging door geloof: de overwinning, hfdst. 6-8.

- Het feit van de overwinning: “volstrekt niet!”, 6:1-2
- Voorwaarde voor de overwinning: mede sterven, 6:3-23
- Strijd om overwinnaar te blijven: ‘Gode zij dank door Jezus’, 7:1-25
- Vrucht van de overwinning: een leven in de Geest, 8:1-16
- Verworvenheid door de overwinning: kind van God te zijn, 8:17-30
- Onwrikbaarheid van de overwinning: de liefde Gods, 8:13-39

Romeinen 9 tot 11 is geen onderbreking, maar een illustratie van Gods genade en heilswerking doorheen de geschiedenis. In Hoofdstuk 9 verklaart Paulus Israëls uitverkiezing in het verleden. In hoofdstuk 10 verklaart Paulus Israëls verwerping in het heden en in hoofdstuk 11 beschrijft Paulus Israëls aanneming in de toekomst. Paulus bewijst dat God rechtvaardig is geweest in al zijn handelen met Israël. God heeft niet gefaald in de uitwerking van Zijn goddelijke plan met de Joden, en ook zal Hij niet falen bij de uitwerking van zijn plannen met zijn gemeente.

4. Joden en heidenen in het licht van Gods rechtvaardigheid, hfdst. 9-11.

- Oorzaak van het hartzeer van de apostel: verwerping Israël, 9:1-5

- Gods almacht sluit iedere tegenspraak uit, 9:6-29
- Israëls opstandigheid rechtvaardigt Gods handelswijze, 9:30-10:21
- Gods trouw is machtiger dan Israëls ontrouw, 11:1-36

5. De verwerkelijking van Gods gerechtigheid in het leven van christenen, hfdst. 12:1-15:13.

- Grondregel van het christelijk leven, 12:1-2
- Ootmoed: de maatstaf voor dienst in de gemeente, 12:3-8
- Broederliefde en nieuwe gezindheid, 12:9-21
- Gehoorzaamheid jegens de overheid, 13:1-7
- Plichtsgetrouwheid jegens de naaste, 13:8-10
- Heiliging in het persoonlijk leven, 13:11-14
- Vrijheid en gemeenschap, 14:1-12
- Het geweten van anderen, 14:13-15:4
- Eendracht in de gemeenschap, 15:5-13

Slot: Persoonlijke mededelingen, hfdst. 15:14-16:27.

- Apostel der heidenen, 15:14-21
- Reisplannen, 15:22-33
- Aanbevelingen en groeten, 16:1-16
- Laatste waarschuwing, 16:17-20
- Medearbeiders, 16:21-23
- Zegen en lofprijzing, 16:24-27

Sleutelvers: “...allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods, maar worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus” (3:23-24).

Charles Spurgeon, zij het volgende over de uitverkiezing:

Ik probeer nooit Gods soevereiniteit en de menselijke verantwoordelijkheid met elkaar te verenigen, Augustinus zei dat we moesten bidden alsof het allemaal van God afhing en werken alsof het allemaal van onszelf afhing. Dit bijbels evenwicht zal worden gezegend.

Gespreksvragen: Romeinen

Algemene vragen

- Wat staat er in het gedeelte?
- Wat kun je leren van God (Vader – Zoon – H. Geest)
- Wat staat er over de mens
- Een na te laten zonde
- Een te volgen voorbeeld
- Iets wat je aanspreekt

- Wat doe ik ermee in de praktijk?

Gespreksvragen Romeinen hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 8

Romeinen 1

- Zou jij jezelf als gelovige willen beschouwen als een slaaf / dienstknecht van Jezus Christus? Zo ja, hoe zou jij dit dan in je leven inhoud kunnen geven?
- Waarom schaamde Paulus zich niet voor het evangelie en hoe vertaal jij dat naar je eigen persoonlijke situatie?
- Lees vers 20 zeer aandachtig. Wat staat hier en welke conclusie kan je hieruit trekken?
- Hoe stellen wij ons, als christenen, op naar mensen die anders geaard zijn?
- Denk eens na over de oorzaak of de reden dat de huidige moderne mens, met al zijn verstand en inzicht, het bestaan van de levende almachtige God niet wil accepteren.
- Paulus eindigt dit hoofdstuk met het opsommen van verschillende zonden.(28-31) Zijn deze herkenbaar in onze huidige maatschappij? Hoe zou dit komen?

Romeinen 2

- Wat zegt dit gedeelte over het oordeel van God over de verschillende volken en situaties waar mensen in leven ? Denk hierbij eens aan de vraag: ‘gaan alle Mohammedanen / Hindoestanen, ... verloren?’. Zij kunnen er toch ook niets aan doen dat hun wiegje op een plaats stond waar Christus niet is verkondigd?
- Wat bepaalt onze redding als christen? Wat bepaalt onze redding helemaal niet?
- Denk na over de tekst “besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter” (Deut.30:6).

Romeinen 3

- Wat is nu eigenlijk precies het voordeel van het Joods zijn (vers 1)? En is het nu een voordeel als je in een christelijk gezin bent grootgebracht?
- Herken jij je in de beschrijving die Paulus van een mens geeft in vers 10-18?
- Wanneer is iemand in jouw ogen een zondaar?
- Waarom zou het erg zijn dat je een zondaar bent?
- Is God rechtvaardig als Hij de zondaar oordeelt?
- Wat is de basis van jouw bekering geweest? Ken jij voorbeelden in je eigen leven van wetticisme?
- Welke betekenis heeft de wet voor jou nog?
- Hoe vaak kijk jij eigenlijk in de spiegel van de wet? En wat zie je dan?

Romeinen 4

- Hoe worden wij rechtvaardig verklaard?
- Wat houdt geloven concreet in?
- Hoe staat het met jouw geloof? Ben jij in de laatste jaren geestelijk gegroeid?

- Ken jij “dode” situaties in je leven waar God weer leven in heeft geblazen?
- Op welke manier zou je jouw geloof in God kunnen ontwikkelen?
- Waar heb je in het christenleven eigenlijk allemaal geloof voor nodig?
- Hoe verhouden geloof, gevoel en verstand zich met elkaar?

Romeinen 5

- Ervaar jij de vrede met en van God?
- Noem eens een aantal dingen waardoor jouw vrede kan worden verstoord!
- Herken jij in je eigen leven wat Paulus in vers 3-5 beschrijft? Zijn er omstandigheden in je leven geweest die je vertrouwen en hoop op God hebben versterkt?
- Merk jij er iets van dat Gods liefde in je hart is uitgestort (vers 5)? Noem eens een aantal voorbeelden!
- Wat betekent vers 8 voor jou?
- Door de eerste Adam kwam het duister de wereld in, door de laatste Adam het licht.
- Wij leven in een overgangsfase waarin die twee werelden bestaan: het rijk der duisternis en het rijk van het licht. Wat merk jij daar praktisch van?

Romeinen 6

- Wat betekent het voor jou dat je met Christus gestorven bent en opgestaan?
- Wat is er gebeurd met de oude mens, wat betekent dit voor de zonde en de zuigkracht van de zonde?
- Wat gebeurt er volgens de verzen 8-11 bij de wedergeboorte?
- Op welke manier stel jij je heel bewust in dienst van de gerechtigheid, zoals je dit leest in vers 18 en 19?
- Wat is dat eigenlijk, een heilig leven?
- Herken jij in je eigen leven dat je niet meer in de macht van de zonde bent? (verzen 12-14)
- Door wie of wat laat jij je leiden? Door Christus of door de zonde?

Romeinen 7

- Wat vind jij eigenlijk van de tien geboden? Hoe functioneren deze in jouw leven?
- Vers 4 leert ons dat we dood moeten zijn voor de wet. Wat betekent dit eigenlijk?
- Wat is de functie van de wet?
- Herken je de strijd omschreven in de verzen 14-24?
- Voel jij je wel eens een “ellendig mens” (vers 24)?
- Hoe moeten we omgaan met onze strijd tegen de zonde? Wat is hiervoor de oplossing?

Romeinen 8

- ‘Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn’. Hoe moeten we dit zien?

- Wat houdt het in om door de Geest van God geleid te worden (vs. 14)? Waaruit blijkt dat in jouw leven?
- Wat betekent het dat de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen van God (vs. 19)? Merk je dat ook in de praktijk van het leven? Merk je dit verlangen ook in jezelf (vs. 23)?
- Wat zou het betekenen dat de Geest Zelf voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen (vs. 26)? Hoe bemoedigt je deze gedachte?
- Wat is onze opdracht als christenen verwoordt in vers 29?
- Heb jij wel eens last van beschuldigingen (vs. 33)? Waar kunnen die vandaan komen? Wat doe je daarmee?
- Wat betekent Gods onvoorwaardelijk liefde voor jou?
- Ervaar jij dat je meer dan overwinnaar bent? Verklaar.

Gespreksvragen Romeinen hoofdstuk 9 tot hoofdstuk 16

Romeinen 9

- Er is nog iemand anders in de bijbel die zo ongeveer hetzelfde gezegd heeft als Paulus in vs. 3 (Zie Ex.32:32).? Welke parallel zie je hierin?
- God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat Hij hem roept (vers 12) wat betekent dit volgens jou?
- Hoe gaat Paulus in tegen de mening dat als het allemaal afhangt van God die kiest een mens dan niet persoonlijk verantwoordelijk gesteld kan worden voor wat hij gedaan heeft (vs. 19)?
- Is er grond in dit Bijbelgedeelte (en vooral in vs. 22) voor het geloof in een uitverkiezing tot de ondergang (hel)? Waarom wel of waarom niet?
- Waaruit blijkt in 9:30-33, dat Israël God heeft verworpen en niet andersom?
- Wie/wat is de steen des aanstoots en de rots der ergernis in 9:33 en waarom?
- Weet jij of je uitverkoren bent? Waarom wel of waarom niet? Of twijfel je? Waarom?

Romeinen 10

- Lees de geschiedenis van de gevangenebewaarder in Filippi (Hand. 16:30-34) Wat is de overeenkomst met de verzen 4 t/m 13?
- Hoe wordt men door God rechtvaardig verklaard?
- Hoe heb jij de boodschap van Jezus Christus gehoord? Hoe heb jij de boodschap aangenomen?
- Hoe verklaar je vers 20 met de tekst uit Matt. 6:33 waar staat: “Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden”?

Romeinen 11

- Hoe maakt Paulus duidelijk, dat God Zijn volk Israël niet verworpen heeft (zie vers 1-7)?
- Wat betekent in vers 5 ‘uit genade uitgekozen’?
- Wat heeft de ijver van Paulus om enigen uit hen te redden (vers 14) ons te zeggen?

- Wanneer we Jezus hebben aangenomen, wat is onze opdracht dan (zie vers 22)?
- Hoe moet onze houding zijn ten opzichte van de Joden (zie verzen 23 en 24)?
- Wat denk je dat er bedoeld wordt in vs. 26 met: ‘want alzo zal gans Israël behouden worden’?

Romeinen 12

- Welke verzen hebben je in dit hoofdstuk aangesproken?
- Op welke manier stel jij jezelf als een levend offer in dienst van God? Waarom zou je dit eigenlijk doen?
- Weet jij al welke goede werken God voor jou bestemd heeft (Ef.2:10)? En wandel jij al in je bestemming?
- In vers 14 lees ik over zegen en vloek. Zegen jij heel bewust mensen of situaties? Wat is dat eigenlijk precies: zegenen? En wat valt er allemaal onder de noemer vloeken?
- In de verzen 9 tot 21 tref je een hele lijst met warme aanbevelingen. Welke springt er voor jou persoonlijk het meeste uit? Waar heb jij moeite mee?
- Overwint het kwade door het goede staat er in vers 21! Kun je daar een praktisch voorbeeld van geven uit je eigen leven?

Romeinen 13

- Hoe ver strekt het ‘erkennen’ van het gezag van de overheid volgens jou?
- Wanneer is 1 Petr.4: 16 van toepassing in het kader van gehoorzaamheid aan de overheid?
- Waarin kunnen christenen zich onderscheiden in het gehoorzamen aan de overheid?
- Hoe vul jij jouw belastingpapier in als je vindt dat het onterecht is wat men vraagt?
- Hoe kan de liefde de vervulling van de wet zijn?
- Hoe kunnen we praktisch onze naaste liefhebben als onszelf?
- Wie is onze naaste (vgl.Luc. 10:25-37, de barmhartige Samaritaan)?
- Welke werken wil jij afleggen en welke aandoen?

Romeinen 14

- Welke zaken waarover onderling verschil van mening was in de gemeente van Rome komen in dit gedeelte aan de orde?
- Spelen in onze tijd deze onderwerpen of varianten daarop ook nog een rol tussen christenen of christelijke groeperingen onderling? Hoe ervaar je dit?
- Zijn er bepaalde christelijke waarden waar volgens jou geen discussie rond bestaat, welke? Wat zijn volgens jou hoofdzaken en wat zijn bijzaken binnen het christelijk geloof?
- Hoe geeft Paulus in dit gedeelte aan wat essentieel is in het christelijk geloof en wat niet? Geef verzen uit dit tekstgedeelte waaruit dat blijkt.
- Wat denk je dat bedoeld wordt met de zin (vers 23) ‘alles wat niet uit geloof voortkomt is zonde’?

Romeinen 15

- In hoeverre moeten we opkomen voor de waarheid, in hoeverre moeten we rekening houden met de zwakke?
- Waarmee motiveert Paulus in het gedeelte 15:14–33 de vrijmoedigheid om de christenen in Rome aan te schrijven zoals hij gedaan heeft?
- In vers 30 roept Paulus de gelovige op om vurig te bidden. Welke plaats neemt het gebed in binnen je leven?

Romeinen 16

- Wat zou Paulus bedoelen met het begrip ‘heilige kus’(vers 16)? Wat zou dat in onze situatie betekenen?
- Tegen wie of wat zou Paulus waarschuwen in de verzen 17–20? Bespreek met elkaar de betekenis van vs. 20 als slot van deze waarschuwing.
- We zijn geneigd om Paulus op een voetstuk te plaatsen, maar vergeten daarbij de vele medegelovigen die zijn bediening mogelijk maakten. Paulus was de auteur van de brief aan de Romeinen; maar Tertius schreef hem op. Gajus gaf Paulus een plaats om te wonen en te werken en Febe bracht de brief, toen hij klaar was, naar Rome. Niemand is onmisbaar in Gods koninkrijk. Welke taak heeft God jou gegeven binnen Zijn gemeente?
- Wat heeft je in het bijzonder aangesproken in de brief aan de Romeinen?