

1 Timoteüs

1:1-2 Inleiding

Van: Paulus

Aan: Timoteüs

Paulus noemt Timoteüs hier zijn kind in het geloof. Timoteüs is niet Paulus' zoon, maar zijn geestelijke zoon. Paulus bracht het evangelie aan Timoteüs.

1:3-11 Opdracht van Timoteüs

Timoteüs krijgt de opdracht om in Efeze te blijven en de dwaalleraars terecht te wijzen. Hij moet dit doen met een zuiver hart, want het doel van vermaningen is liefde. Wanneer je de opdracht van God krijgt om iemand te vermanen, bestaat er het gevaar dat je hard zal zijn. Dit is niet Gods bedoeling voor die persoon. Vermanen heeft tegenwoordig een negatieve betekenis, maar eigenlijk is het liefdevol terechtwijzen, aanmoedigen, met het oog om de andere terug op het goede pad te brengen of aan te moedigen vol te houden.

Toepassingvragen:

1. Wanneer je ziet dat een broeder zondigt, wat doe je dan? Veroordeel je hem en vind je hem maar een slecht christen? Of wil je hem liefdevol wijzen op zijn fouten en hem zo helpen om terug op de goede weg te geraken?
2. Het kan gebeuren dat God jou oproept om iemand te vermanen. Durf je dit dan te doen of zijn er dingen die je tegenhouden? Wat kan jou zoal tegenhouden?
3. We weten nu dat je moet vermanen in liefde. Hoe kan je dit doen? Welke woorden gebruik je? Hoe is jouw toon,...

1:12-20 De bediening van Paulus

Paulus is God dankbaar dat hij Hem mag dienen. Dit is niet zo vanzelfsprekend aangezien hij vroeger een godslasteraar en een christenvervolger was. Gelukkig is God genadig en heeft Hij geduld, ook voor jou en mij.

Waarschijnlijk zijn wij geen christenvervolgers geweest, maar we hebben zeker ook verkeerde dingen gedaan. Belijd je zonden en vraag Hem om Zijn genade en richt je op Hem, Hij zal je vergeven en samen met jou op weg gaan. Het is eigenlijk ongelooflijk dat een perfecte God geduld heeft en wil omgaan met onperfecte mensen. Het gaat zelfs nog verder, Hij wil ieder van ons gebruiken om Hem te dienen.

Toepassingsvragen:

1. Welke verkeerde dingen heb jij gedaan? Heb je hier al vergeving om gevraagd? Voel je je hier soms nog schuldig om? Neem eens de tijd om vergeving te vragen voor zonden



die jij deed. Wees dan eens stil en laat het feit dat God het vergeven heeft goed tot je doordringen. Je hoeft je niet schuldig te blijven voelen, God vergeeft je en begint terug opnieuw met jou.

2. Wanneer heeft God jou al eens gebruikt ondanks je onvolmaaktheden?

2:1-6:21 Godsvrucht

Godsvrucht houdt in dat je leeft naar je geloof. Je gelooft alles wat in de bijbel staat, maar daarnaast wil je dit ook toepassen. Deze goede dingen doe je niet opdat je zou gered worden, maar omdat je God dankbaar bent voor je redding en Hem wil volgen.

2:1-8 Gebed

Paulus roept Timoteüs op om te bidden voor alle mensen en zeker voor de overheden. Zo kunnen christenen stil en rustig leven, zonder zware vervolgingen. Ook vindt God het belangrijk dat je voor hun geestelijk leven bidt. Hij wil namelijk dat alle mensen gered worden, dus ook de overheden van een land. Het is goed en aangenaam voor God dat dit gebeurt! Het is dus zeker iets wat wij ook mogen doen.

Daarnaast roept Paulus de mannen op om te bidden zonder haat en twist, of strijd om wie de beste is, maar gericht op God. Misschien waren er een aantal jaloers op degene die de macht hadden, of op de rijken, ...

Toepassingsvragen:

1. Bid jij wel eens voor de leiders van dit land? Is er één specifiek iemand waarvoor God wil dat je gaat bidden?
2. Strijd jij met iemand over wie de beste is of heb je wraakgevoelens? Dan wil God dat je hieraan werkt en deze kan loslaten.

2: 9-15 Houding van de vrouwen

Paulus roept de vrouwen op om niet gericht te zijn op zich mooi maken door juwelen en versieringen. In plaats daarvan wil hij dat ze zichzelf mooi maken door goede werken. Dit wil niet zeggen dat een vrouw geen enkel juweel meer mag dragen of geen mooie kleren mag uitzoeken. Wel wordt hier opgeroepen om je zedig en gepast te kleden en gericht te zijn op goede werken in plaats van op uiterlijke schoonheid.

Ook vermaant Paulus de vrouwen om rustig zich te laten onderrichten en steeds onder het gezag van de man te blijven. Dit is in onze maatschappij een moeilijk item. Paulus wil hier niet zeggen dat de vrouw slaaf van de man moeten zijn. Hij wil er gewoon op wijzen dat God de rollen goed verdeeld heeft en dat de man gezag draagt en niet de vrouw. Paulus geeft hier twee redenen voor aan. Allereerst schiep God eerst de man en pas daarna de vrouw. Daarnaast was het de vrouw die zich liet verleiden om van de verboden vrucht te eten.

Gelukkig geeft Paulus tot slot de belofte van God dat vrouwen ook gered zullen worden, wanneer ze maar in het geloof, de liefde en de heiliging blijven.

God wil dat de man gezag draagt over de vrouw. De vrouw heeft een onderdanige rol, doch dit wil niet zeggen dat een vrouw niet gered kan worden. God houdt evenveel van mannen als van vrouwen, Hij geeft hen alleen een verschillende opdracht.

Toepassingsvragen:

1. Wat is 'mooi zijn'? Hoe moet je omgaan met juwelen en dergelijke? Hoe moet je je kleden? Wat kan bijvoorbeeld absoluut niet?
2. Wat is jouw mening over de onderdanigheid van de vrouw aan de man?

3:1-16 Kenmerken van een opziener en een diaken

Paulus somt enkele fundamentele kenmerken op waaraan opzieners en diaken moeten voldoen. Een diaken was iemand die voor het geldbeheer van de gemeente zorgde en die de taak had om voor de armen te zorgen. Een opziener daarentegen moest omkijken naar de broeders, hij was de pastorale werker. Het voorbeeld van godsvrucht en vervulling met de Heilige Geest is uiteraard Jezus. Godsvrucht houdt in dat je leeft volgens je geloof, dat je de dingen uit de bijbel niet alleen als waar aanneemt, maar ze ook toepast in je dagelijkse leven.

Toepassingsvragen:

1. Het is goed om de eigenschappen van een opziener of een diaken ook zelf te hebben, ook al ben je dit niet. Hoever sta jij hierin?
2. Slaagt een mens op eigen kracht erin om zo te leven?

4:1-10 Genieten tegenover dienen

Paulus waarschuwt tegen dwalingen waarin we denken God te eren door onthouding van allerlei dingen. God heeft deze dingen gegeven en we mogen er gerust van genieten, niet vergetende om Hem ervoor te danken. Dit wil echter niet zeggen dat we ons te buiten kunnen gaan aan allerlei zonden. Er staat niet: alles is goed, maar alles wat God geschapen heeft is goed. Zo mogen we genieten van het voedsel dat Hij gemaakt heeft. Je kan toch moeilijk God danken voor dingen die Hij verafschuwt zoals verslavingen, buitenhuwelijkse pleziertjes,....

Dit wordt onmiddellijk gevolgd door een oproep tot godsvrucht. Er staat letterlijk dat we onszelf moeten oefenen in de godsvrucht. Je kan jezelf dus beschouwen als een topatleet, elke dag met alles bezig om goed te zijn in je discipline.

Hieraan zie je dat we mogen genieten van de dingen die God ons geeft, maar daarnaast moeten we ook streven om Zijn wil te doen.

Toepassingsvragen:

1. Durf je genieten van de goede dingen die God ons geeft of vind je het eerder zeer ‘christelijk’ wanneer je jezelf onthoudt van allerlei dingen?
2. Dank jij God voor al hetgeen waarvan je mag genieten of vergeet je dit wel eens?
3. Ben jij een topatleet en oefen je elke dag, in elke situatie, je godsvrucht?

4:11-16 Leeftijd

Timoteüs wordt in dit deel bemoedigd dat God zijn jeugdige leeftijd niet erg vindt. God wil iedereen gebruiken om te leven naar Zijn wil, daar ben je nooit te jong voor. Verder vraagt Paulus van Timoteüs dat hij blijft wandelen naar Gods woord, wat zal blijken uit de goede veranderingen in zijn leven.

Toepassingsvragen:

1. Hoe ga jij om met je jonge leeftijd? Laat je je soms doen door kritiek van oudere mensen?
2. Leef jij naar het woord van God op zo’n manier dat je ten goede verandert?
3. Kijk jij naar anderen volgens wereldse maatstaven (afkomst, leeftijd,...) of probeer je anderen te zien zoals God hen ziet?

5:1-16 Omgaan met weduwen

In dit stukje staan richtlijnen hoe de gemeente moet omgaan met weduwen. Hieruit kunnen we leren dat ook wij nog steeds de taak hebben om voor de weduwen te zorgen. In deze maatschappij met al zijn sociale zekerheden hoeven we ons misschien niet te richten op voeding en verzorging, maar wij kunnen wel op een andere manier voor hen zorgen, door bijvoorbeeld aandacht te geven, een gesprek te voeren, hen eens te bezoeken,...

Toepassingsvragen:

1. Zijn er weduwen in jouw kerk die jij zou kunnen dienen?
2. Hoe kan je dit praktisch toepassen?

5:17-6:2a Omgaan met oudsten

We moeten de oudsten eer bewijzen, respect hebben voor het werk dat zij doen met God en voor de moeite die ze doen voor de gemeente.

Ook moeten er voorzichtigheid zijn wanneer een oudste wordt aangeklaagd. Zorg dat er twee of drie getuigen zijn, zodat je weet dat er echt iets aan de hand is en niet dat er iemand in opstand wil komen tegen de oudste.

Het is goed ernaar te streven respect te hebben voor zij die met God wandelen en geen vooroordelen te hebben of te handelen uit eigenbelang.

Toepassingsvragen:

1. Hoe ga jij om met de oudsten?
2. Heb jij respect voor hun keuzes, hun werk, hun onderwijs,...?

6:2a-19 Omgaan met geld

Wanneer we leven naar het evangelie dan levert ons dat winst op. We kunnen niets uit deze wereld meenemen en moeten blij zijn dat we genoeg hebben om van te leven. Dit is een groot contrast met de wereld waarin het allemaal om geld draait. Veel mensen werken heel hard om zoveel mogelijk inkomsten te hebben en allerlei luxeproducten te kunnen kopen, in de hoop hierdoor gelukkig te worden. Het geld op zich is niet verkeerd, maar wel de geldzucht, het verlangen naar steeds meer. Paulus roept zelfs op om deze dingen te ontvluchten. We mogen als christenen vertrouwen op God, dat Hij zal voorzien in onze levensbehoeften. We moeten niet streven naar veel geld, maar naar gerechtigheid, God behagen, geloof,... Kortom, naar de geestelijke dingen. Het gevaar van rijkdom is dat je op je geld gaat vertrouwen in plaats van op de Gever van dit geld. God geeft ons echter het geld opdat wij het zouden gebruiken om goed te doen en vrijgevig te zijn. Geld is dus absoluut niet verkeerd, alleen moet er op een goede manier mee omgegaan worden. God roept de ene persoon in de bediening, maar gelukkig niet iedereen, want wie zou anders deze mensen kunnen ondersteunen. Er is niets mis met een gewone job hebben. God roept mensen hiertoe opdat zij zouden kunnen geven aan anderen. Net als met je werk gaat het bij geld om het luisteren naar God, Zijn wil doen. Je hebt alles wat je hebt van Hem gekregen, ben je ook bereid het terug te geven?

Toepassingsvragen:

1. Hoe ga jij om met jouw geld? Wil je het voor jezelf houden of geef je ook een deel weg?
2. Zoek jij een beroep waar je veel geld kan verdienen? Of kijk je uit naar werk op de plaats die God voor jou bedoeld heeft?
3. Waartoe roept God jou? Het werken in de bediening of het geven aan mensen in de bediening?
4. Ben je bereid om je financiële zekerheden op te geven wanneer God je dit zou vragen?

6:20-21 Afsluiting